



Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG
24
Mei
2020

Kerkomroepviering 24 mei 2020

Protestantse Gemeente Erica – Protestantse Gemeente Eben Haëzer Klaziene-
veen/Nieuw Dordrecht - Protestantse Gemeente Zwartemeer/Barger Compascuum
Uitzending vanuit het Kruispunt te Erica: [Kerkomroep Erica](#)
Voorganger: Dhr. B. Broers. Lector: Rolinka Groenhof

Klokken

Welkom

Bemoediging en drempelgebed

Aanvangslied: Lied 806 <https://www.youtube.com/watch?v=kdVu-J3ewrc>

Bemoediging en Groet

Kyriëgebed: responsie lied 598

<https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY>

Glorialied 146c: 1 en 7 <https://www.youtube.com/watch?v=AT7dJDgirR8>

Voor de kinderen: de drie biggetjes (spiegelverhaal)

Samenzang: Lied 931 <https://www.youtube.com/watch?v=L-hFN7GWt6c&t=8s>

Bouw je huis niet op zandige grond
Bouw het niet te dicht bij het strand
Het ziet er misschien best wel leuk uit
Maar je moet het twee keer bouwen
Ja, je moet je huis nog een keer bouwen
Je kunt je huis beter op de rots bouwen
Maak een sterk fundament
Op een stevige plaats
En dan zullen de stormen misschien komen en gaan
Maar de vrede of God zal je steunen.

Gebied bij het openen van de Bijbel

Bijbellezing: Matteüs 7: 12-8:1

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een

slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”

En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem.

EL gez. 58 https://www.youtube.com/watch?v=9eEa_aaSxvU

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Refrein:

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.

Overdenking:

Lied 51b Create in me a clean heart. <https://www.youtube.com/watch?v=1RsrSrmivv0>

Schep, o God een zuiver hart in mij
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Verban mij niet uit uw nabijheid,
Neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke Geest

Dankgebed en voorbeden

Collecten: U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op bankrekeningnummer
NL 51 RABO 0373740913 *Wij danken u voor uw bijdrage.*

Zegenbede

Slotlied Lied 416: 1,2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
<https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc>

Bloemen

Het bloemstuk van 17 mei 2020 is naar dhr. Lomans gebracht.
Hij woont aan het Fluitekruid 5 kamer 168.

Het Oude Kustershuis

Vanaf woensdag 20 mei is het Oude Kustershuis en de boekenzaal weer geopend voor publiek van 9.00-11.30 uur.

We volgen de regels van het RIVM en ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig

Ook kunt u weer spullen inbrengen.

Stortpas

De projectcommissie is op zoek naar een ongebruikte stortpas van Area die we mogen gebruiken om afval weg te brengen.

Elze Velzing

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl

Zondag 31 mei, eerste Pinksterdag

wordt het orgel in de
Eben-Haëzerkerk weer bespeeld door Gea
om 19.00 uur.

Het thema is natuurlijk Pinksteren. Door
welk lied wordt je geraakt of wordt je
'begeesterd'? We horen graag de verhalen
erachter.

U kunt liederen doorgeven tot woensdag 27
mei aan

Gea: b.fictorie@ziggo.nl 317523

Grietje: gvh@kpnplanet.nl 312007