



Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG
22
november
2020

Deze dienst is in de Eben Haëzerkerk en begint om 10.00 uur

Eeuwigheidszondag

Welkom en begroeting

Luisteren we naar: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam.

Votum en groet.

Luisteren we naar: hoor een heilig koor van stemmen.

Gebed.

Luisteren we naar: de mensen van voorbij.

Gedenken

Luisteren we naar: er is een land van louter licht

Gebed.

Lezen: 2 koningen 5 vers 1 – 5 en vers 9 – 14, Bijbel in gewone taal

Luisteren we naar: Here we go on this roller coaster.

Lezen: openbaring 21 vers 1 tot en met 5a

Verkondiging:

Na de verkondiging luisteren we naar: stil maar wacht maar alles wordt nieuw

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God die leven geeft, die heeft gezegd je mag er zijn zoals je bent, zoals ik zal zijn, zoals ik ben.

Ik kan niet geloven in een God van dood, die je ruimte ontnemt om te kunnen leven.

Ik geloof in een God die je in het volle licht zet, die een relatie met je aangaat waarin jezelf mag laten voeden door zijn licht.

Ik kan niet geloven in een God van de schaduw, die aan een relatie zulke hoge eisen stelt, dat het je koud wordt om het hart.

Ik geloof in een God die ons tegemoet komt, die in zijn eigen Zoon de dood niet heeft gedaan, en ons door Hem kostbaar leven geeft, in een nieuw perspectief.

Ik kan niet geloven in een God die verre van ons blijft, die ons mensen laat ploeteren zonder hoop, en zonder uitzicht.

Ik geloof in een God die mij inspireert, die mij de Geest geeft om hoopvol de toekomst tegemoet te gaan.

Ik kan niet geloven in een God zonder inspiratie, zonder uitzicht op een toekomst met elkaar.

Ik geloof in een God die ons op weg stuurt om mensen te ontmoeten, en daarin hem te herkennen, opdat wij samen werken aan Zijn toekomst.

Ik geloof in God omdat Hij is, en altijd zal zijn, en omdat ik ben door Hem.

Amen.

Gebeden

Wij luisteren naar: Onze Vader

Amen

Luisteren we naar: tienduizenden redenen tot dankbaarheid

Zegen.

Luisteren we naar: vervuld van uw zegen

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij
B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl

God verzorgt

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Mattheüs 11:28

God geeft moed in het lijden

*Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.*

2 Korintiërs 1:3-4

God beschermt

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

Psalm 121:1-2

God sterkt

Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.

Psalm 31:25

God belooft

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Openbaring 21:4

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Hoor, een heilig koor van stemmen

<https://www.youtube.com/watch?v=r4a0jkwfMzU>

Hoor een heilig koor van stemmen
staande aan de glazen zee
halleluja, halleluja
God zij glorie, zingen zij
Menigten die geen kan tellen
als de sterren in hun glans
psalmen zingend, palmen dragend
in de hemel is een dans

Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier
volgend U in uw verzoening
door de diepe doodsrivier
Met uw lijden medelijdend
medestervend in uw dood
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt

Vrede is hun deel voor immer
liefde is hun eeuwig recht
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht

De mensen van voorbij

<https://www.youtube.com/watch?v=H133QfIEpTE>

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij .

Er is een land van louter licht

<https://www.youtube.com/watch?v=zQ9fszT-ruc>

Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Here we go. (Danny Vera)

<https://www.youtube.com/watch?v=h-hrL06V994>

Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why

And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you there with me

You don't have to slow me down
'Cause I will always be around
I will find my way back home
Where magnolia grows, where magnolia
grows

But I guess you know
Why I do what I do and where I go
I try to fill an empty space inside
But I can't do that without you

You're even with me in my dreams
I see a sail, the seven seas
I will try to find my way
You're always there tomorrow, you're always
there tomorrow

Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy heights and real deep lows
I really don't know why

And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you there with me

You don't have to slow me down
'Cause I will always be around
I will find my way back home
Where magnolia grows, where magnolia
grows

Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy heights and real deep lows
I really don't know why

And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you there with me

Here we go
On this roller coaster life we know

I can travel all the road, you see
'Cause I know you there with me
'Cause I know, oh, I know
You there with me

Stil maar, wacht maar..

[ht-
ps://www.youtube.com/watch?v=qNEQilmGUeA](https://www.youtube.com/watch?v=qNEQilmGUeA)

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Onze vader

[ht-
ps://www.youtube.com/watch?v=lbhqfun6to](https://www.youtube.com/watch?v=lbhqfun6to)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt

Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Tienduizend redenen

<https://www.youtube.com/watch?v=hGvY-pd3i3k>

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

En op dit dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.
Verheerlijkt Zijn heilige naam,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

Vervuld van uw zegen

<https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc>

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal