



Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG
28
Juni
2020

Kerkomroepviering

Protestantse Gemeente Erica

Protestantse Gemeente Eben Haëzer Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

Protestantse Gemeente Zwartemeer/Barger Compascuum, Kruiskerk Klazienaveen

Uitzending vanuit het Kruispunt te Erica: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10976>

Voorganger: Ds. Harry Klaassens, Lector: Rolinka Groenhof

Muziek voor de dienst: Amazing grace
<https://youtu.be/mn3lijQwllc>

Luiden van de klok

Welkom

Stil gebed

Votum en groet

Inleiding

Declamatie:

1. Als ik bedenk hoe ons bestaan,
de tijd ons toevertrouwd.
Ons komen hier en straks ons gaan
is uit uw hand ontvouwd.
2. Dan komt een kostbaar woord dichtbij
en schenkt mijn hart een groet.
Het is genade, rijk en vrij die mij verwonder-
deren doet.
3. Genade groet mij als een vriend
voor wie ik mag bestaan en die mij tel-
kens, onverdiend, weer helpt op weg te
gaan.
4. Soms raak ik mijn vertrouwen kwijt,
vervliegt al wat ik hoop en wat mij lief is,
lijkt maar schijn, een leven leeg en dood.
5. Was u soms ver weg naar een oord
in duister buitenland?
Ach, geef mij dan dat ene woord
als dierbaar onderpand.
6. Genade als een open hand,
om niet biedt Gij het aan.
Wat Gij daar schenkt, verwekt mijn dank,
en vuurt mijn krachten aan.
7. O God, zie naar uw schepping om,
ontferm U over haar,
en in genadig morgenrood
begroeten wij elkaar.

*(tekst: Ferdinand van Melle, mel. Amazing
Grace)*

*Luisteren/zingen: Genade Gods oneindig
groot* <https://youtu.be/Misf6W4JnWo>

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Gebed

Luisteren/zingen:
<https://youtu.be/UPDxC6BSA40>

Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt 't gans heelal uw naam
Aarde en hemel Heer
zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door
eeuwig met 't eng'lenkoor

Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Verhaal voor de kinderen

Luisteren/zingen: Welke vriend is onze Jezus
<https://youtu.be/gHzdsYfsOXM>

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Schriftlezing: Romeinen 3: 10-12, 22-30

Overdenking

Collecten: U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op bankrekeningnummer
NL 51 RABO 0373740913 *Wij danken u voor uw bijdrage.*

Pastoraat

Jannie Veenstra zal na haar heupoperatie per 1 juli revalideren in "de Horst" in Emmen.

De bloemen van zondag 21 juni en plantjes van zaterdag 20 juni zijn gebracht naar:

L. Zeevat
Annie Bloemberg
Anneke de Sousa
Fam. J. Schepers,
Fam. S. de Jong,
Fam. E. de Grootte,
Fam. M. Bloemberg, Bert en Helma Broers

Mondkapje kopen én een goed doel steunen?

Voor 3,95 euro kunt u bij Bert Broers een uitwasbaar mondkapje bestellen.
De opbrengst ervan gaat naar stichting AfriCan Do, die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten voor straatkinderen in Oeganda. Dat willen zij doen op een manier die deze projecten in staat stelt om zich zelfstandig te bedruipen. Het coronavirus, maar ook de maatregelen daartegen van de Oegandese overheid treffen dit project zwaar, waardoor kinderen opnieuw op straat belanden en opnieuw moeten leven met onzekerheid, gevaar van misbruik en geweld.
Meer informatie over de mondkapjes en het project kunt u vinden in de laatste Kerknieuws.
De mondkapjes kunt u afhalen bij de Vijzel, Verf en Wand, Guido brillen en Batterink Mode, of bij Bert Broers, Herenstreek 74, Nieuw Dordrecht, maar kunnen desgewenst ook worden thuisgebracht. Deze mondkapjes geven je niet alleen een veilig gevoel, maar ook een goed gevoel!

Bert Broers, 06 51022449, b.broers1@gmail.com

Luisteren/ Zingen: Psalm 6:1
<https://youtu.be/rcoZGQ7pmhE>

Heer toon mij uw genade
Straf mij niet naar uw daden,
ik was in kwaad verblind
Komt mij uw hand kastijden,
sla mij met medelijden,
Als uw weerspanning kind

Wijkt werkers van het kwade,
de Heer heeft in genade
Mijn smekingen verstaan.
De Heer heeft in ontfermen
Geluisterd naar mijn kermen
En neemt mijn bidden aan.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Mededelingen

Zegen

Luisteren/zingen:
<https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM>

De zegen van God, wens ik jou toe, weet
dat Hij je nooit verlaat. De zegen van God
blijf bij jou, overal waar je gaat
Vrede voor jou en zijn hand op je leven
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven

Buitendienst 18 juli

Bij velen leeft het verlangen om elkaar weer te ontmoeten. Vanaf 1 juli is het in principe toegestaan om met 100 mensen kerkdiensten te gaan houden. We hebben als kerkenraad besloten dit NIET te doen. Wel willen we een buitendienst organiseren en wel op zaterdagavond 18 juli a.s., Aanvang 19.00 uur en alleen bij goed weer.

We maken een opstelling op het kerkplein. De anderhalve meter afstand zullen we in acht nemen. Er zullen looproutes zijn. Er mag niet worden gezongen, alleen zachtjes neuriën. Jans Kroon zal het orgel bespelen en begeleiden.

Thema: Een goed reisadvies!

Medewerking wordt verleend door Grietje Velzing, Dinie de Jong en ds. Harry Klaassens.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Geert Velzing of één van de kerkenraadsleden.

U komt alleen als u zich gezond voelt en niet verkouden bent. Dit wordt bij aankomst gevraagd.

U gaat zitten op de u aangewezen stoelen. Mensen uit één huishouden zitten bij elkaar;

Na afloop is er koffie op het kerkplein, daarbij blijven we de 1,5 meter afstand in acht houden!

We hopen elkaar op deze manier toch weer te ontmoeten en God te eren.

*Laten wij gaan naar het huis van de Heer
Zingend de zangen van opgang
Ik was verheugd toen ze zeiden tot mij
Laten we gaan naar Zijn tempel.
Vrede vanwege het huis van de Heer
Vrede alom en het goede*

Psalm 122a NLB

Met vriendelijke groeten,

Namens de kerkenraad, D.H. de Jong-Beuker voorzitter, G. Velzing scriba.

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl