



Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG
17
oktober
2021

Klazienaveen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer>

Voorganger is Grietje Velzing, lector is Dinie de Jong, technische ondersteuning Fam. Luitjens, organist Martin Hof. Namens de kerkenraad zijn aanwezig Erna vd Brand en Marianne Snippe. Ouderling Dinie de Jong

Voor de dienst: <https://www.youtube.com/watch?v=PzSQWrlaruw>, Lied 286

Welkom en kaarsen aansteken

Aanvangslied: Lied 213: 1, 2 en 5. Morgenglans der eeuwigheid

Votum en groet:

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 286: 1, 2 en 3. Waar de mensen dwalen in het donker

Gebed bij de opening van het woord

Inleiding:

Numeri 22: 21-35

Markus 8: 22-26

Lied 310: Eén is de Heer, de God der goden.

Overdenking

Zingen: Lied 905: 1, 3 en 4. Wie zich door God alleen laat leiden.

Gebeden

Slotlied: Lied 425. Vervuld van uw zegen

Zegenbede:

Lied 415: 3



Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kop koffie/thee achter de kerk.

Geef elkaar de ruimte!

We zijn blij dat de coronaregels rondom de kerkdiensten versoepeld zijn. Maar... al vind je het zelf geen probleem om weer dichters naast elkaar of achter elkaar te zitten, je broeder of zuster in de kerk kan daar nog wel moeite mee hebben. Een beetje afstand houden kan ook fijn zijn. Laten we zo een beetje rekening met elkaar houden.

Bloemen

De bloemen zijn op 10 oktober als groet van de gemeente gebracht naar de familie van Beek aan de Korfstraat te Barger Oosterveld en naar de familie Lentz aan de Derksweg.

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie: b.fictorie@ziggo.nl

Beste gemeenteleden.

Al eerder heeft er een stukje gestaan op kerkgroet en in kerknieuws over de Bijbelzondag op 31 oktober. Er is gevraagd of u een Bijbel mee wil nemen die voor u bijzonder is misschien wilt u er wel iets over vertellen zodat de Bijbel meer gaat leven. Het kan overal over gaan. Waarom is juist die Bijbel voor u belangrijk. Wat spreekt u aan de Bijbel.

Hebt u deze Bijbel gekregen bij een bijzondere gelegenheid of komt hij nog van uw ouders en be-
waart u hem daarom.

Wij zullen in deze dienst ongeveer 10 minuten besteden aan uw verhalen.

U mag het verhaal zelf vertellen maar ook kunt u er een aantekening in leggen en misschien wordt dat dan onder de aandacht gebracht.

Als u de Bijbel dan wil inleveren op woensdagmorgen 27 oktober voorzien van naam, zodat hij niet verloren gaat. Op woensdagmorgen zijn er altijd mensen aanwezig. Wij maken daar dan een mooie compositie van.

Is uw bijbel heel erg bijzonder? Maar wilt u hem niet eerder meenemen dan op 31 oktober?

Neem dan even contact op met Pipy Maarsingh tel. 0591-317169 of met Sytha Schoe tel 0591-314233

Namens de kerkenraad Dinie de Jong Beuker



Wandelen en bezinnen 30 oktober 2021 Nieuw-Dordrecht

Houdt u van wandelen? En wilt u ondertussen in goed gezelschap praten over belangrijke onderwerpen die u raken? Doe dan mee aan de Pelgrimswandeling 'Van geslacht op geslacht' over familie, voorouders en eigen keuzes.

Deze wandeling is op **30 oktober om 13 uur** bij (voormalig) kerkgebouw te Nieuw-Dordrecht. Opgave voor deelname via: scriba.pg.eric@gmail.com.

Elke maand wordt er een wandeling georganiseerd. Die begint met een bezinningsmoment in een kerkgebouw. Daarna wordt er gewandeld met wisselende afstanden tussen 5 en 9 kilometer. Voor de deelnemers is er een boekje met wetenswaardigheden, bezinnende teksten en gesprekspunten.

We gaan in kleine groepen. Een mooie kans om elkaar op een ongedwongen manier beter te leren kennen! Aansluitend is er koffie en thee in de kerk waar we zijn gestart.

Kerken met Vaart is een samenwerking van 7 protestantse gemeenten in Klazienaveen, Zwartemeer, Erica en Nieuw-Amsterdam.

