



Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG
26
Mei
2019

Orde van dienst

Voorganger	: ds. H. Nobel, Hoogeveen
Ouderling van dienst	: M. Ellen-Wessels
Organist	: G. Fictorie-Smeman
Collecten	: 1 ^e ZWO, 2 ^e kerk, uitgang onderhoud gebouwen
Welkom	: fam. R. Rotmensen

Liturgie

Lied voor de dienst: Lied 657: 1 en 3

- Voorbereiding

Intochtslied Psalm 103:1,5

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Psalm 103:5

Kyriëgebed, beden afgewisseld met Lied 333

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

Glorialied 117A

Onderricht **Lucas 6:35-38**

- het Woord

Lied Rakelings Nabij 16:1,2,3, (melodie Lied 321)

*Woord, dat zich richt op mijn hart, stem, die mij aanspreekt tot leven,
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw — open mij Gods perspectief.*

*Verten, zo breed en zo diep, weg, om zich langs te begeven,
licht, dat de ogen ontsluit — leer mij uw waarheid te zien.*

*Naam, die ik fluisterend noem, raadsel, met mij zo verweven,
God van zo ver ons nabij — spreek tot het hier en het nu.*

Lezing **Lucas 24:13-35**

Lied Van Harte 34:1,2,3, (melodie Psalm 139)

*Wij zijn de zoekers naar de zin van wat hier eind is, of begin.
Wij tasten horizonten af, bevragen woorden die men gaf,
verlangend naar wat zekerheden, die doel en daad zijn hier beneden.*

*Als pelgrims gaan wij, levenslang, in treurmars, of met feestgezing
het pad, dat soms verblijvend is, maar vaker duister, ongewis.
Toch wil Gods stok en staf ons leiden. Hij is de weg en reisdoel beide.*

*Ondanks ons zoeken, houdt Hij vast. Hij draagt in moeite onze last.
Hij wijst een weg voor wie niet ziet, Hij leert na zwijgen ons het lied
van levensmoed en diep vertrouwen. Hij is de rots waarop wij bouwen.*

Prediking

Lied Rakelings Nabij 50:1,2, (melodie Lied 672)

*Kom zing op deze dag met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht, de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord, dat God met mensen is.*

*Dat God met mensen is, dat willen wij beamen
in woorden en in daad, met hart en handen samen.
Zijn Geest door-ademt ons, bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is, wil met ons verder gaan!*

- Gebeden en gaven

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Gaven

Slotlied Lied 642:1,5,7

Zegen

Lied Zingenderwijs 57, (melodie Lied 642)

*Gezegend gaan wij nu van hier,
en God gaat met ons mee
en geeft ons moed en levenskracht,
zo gaan wij niet alleen.*

Bloemen

De bloemen zijn als groet van de gemeente naar Bareld en Gea Fictorie gebracht

Kerkdiensten

30 mei

: 9.30 uur ds. W. Visscher uit Dedemsvaart
Hemelvaartsdag, regiodienst in Zwartemeer

2 juni

: 9.30 ds. Knecht

Ouderling van dienst

: D. de Jong-Beuker

Organist

: G. Fictorie-Smeman

Collecten

: 1^e pastoraat, 2^e kerk, uitgang onderhoud gebouwen

Welkom

: fam. W. Dorst

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl